

Overweging 26 april 2026 Roepingenzondag
Evangelielezing Johannes 10,1-10

Thema: *'De roep en de zorg van de Herder'*

Een aantal jaren geleden namen we op Paaszaterdag deel aan een wandeling met een kudde schapen over heidevelden op de Veluwe. De sneeuw was net weg maar we mochten in dat mooie landschap regelmatig genieten van een schraal voorjaarszonnetje.

Onze tocht begon bij de schuur waar de schapen 's nachts verbleven - uiteraard was daar voor de wacht een bewakingscamera zoals het in deze tijden betaamt.

We kregen tijdens die wandeling uitleg van een professionele herder, althans dat was hij tot enkele jaren daarvoor geweest.

Het uitstapje was georganiseerd door een zus en schoonbroer van de herder, goede bekenden van ons.

Af en toe zijn Bijbeltje er bij pakkend, vertelde hij over z'n voormalige broodwinning en het gebied waar we door liepen; hoe hij met hart en ziel – meestal genietend van de natuur - voor z'n schapen uitging, daarbij geassisteerd door enkele goed opgeleide honden.

Het Evangelieverhaal van de Goede herder nam vanzelfsprekend een centrale plaats in maar ook in Psalm 23 kon hij zich helemaal vinden:

'De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets.

Hij laat mij rusten in grazige weiden. Hij voert mij naar vredig water.'

Hij legde o.a. uit dat de stem van de herder heel belangrijk is.

'Zij luisteren naar Mijn stem', hoorden we van Jezus zojuist in de Evangelielezing.

Daar spreekt een enorme verbondenheid uit, een vertrouwensband; een al langer Samen op weg zijn, dan weet je wat je aan elkaar hebt.

Dat de schapen de stem van hun eigen herder herkende was belangrijk omdat in Jezus' tijd de schaapskuddes van verschillende herders 's nachts werden ondergebracht in één gezamenlijk verblijf - onder de hoede van één wakende herder, zodat de eigen herders konden slapen. 's Morgens riep de herder z'n schapen bij elkaar en dan kon het een enkele keer gebeuren dat de herder wijdbeens in de deuropening ging staan zodat de schapen één voor één naar buiten moesten, zo kon de herder de schapen extra observeren voor een snelle gezondheidscontrole van dichtbij.

'Ik ben de deur,' Ik ben de doorgang tot God, zegt Jezus. Er is geen andere deur, geen andere toegang tot God de Vader.

Jezus gebruikte regelmatig een parabel, beeldspraak van iets dat de mensen kenden om duidelijk te maken van wat van levensbelang was maar dat de mensen niet direct kenden, - alleen het belang ervan met hun hart konden aanvoelen, - dat vraagt tijd en aandacht. Het leidt tot nadenken tot verder zoeken naar waar het in het leven ten diepste om draait.

In de rust en de stilte van de Veluwe had de herder veel tijd om na te denken over het leven, hetgeen hem vormde en trok naar de kern van het leven, naar de liefdevolle levensroep in bredere zin. De bezieling van waaruit Jezus leefde - de liefde voor het leven – was voor hem dichterbij gekomen.

Die bezieling voor het leven brengt ons op deze roepingenzondag ook bij andere goede herders in deze tijd zoals wijlen paus Franciscus en de huidige Paus Leo XIV, beiden van huis uit toevalligerwijs kloosterlingen. De levensmotivatie - oftewel de roep vanuit hun binnenste - moet wel heel sterk zijn om dit zware beroep op deze leeftijd zo gestalte te geven en vol te houden. Zij weten zich echter geraakt en ook gesteund door de stem van de Goede Herder met een Hoofdletter in al z'n nuances, waar ze iedere dag levenskracht putten.

Dat nodigt ons uit onze eigen levensmotivatie te bezien van waaruit wij ons steentje bijdragen aan het leven. Het nodigt ons uit stil te staan bij onze eigen dagelijkse relatie met de goede Herder. Op deze roepingenzondag mogen we stil staan bij de roep waar wij gehoor aan geven: door te luisteren naar Gods Woord en er over te bidden en te zingen, aandacht en zorg voor elkaar te hebben, te bidden voor wie om gebed vragen of er gewoon van harte te zijn voor wie dat nodig hebben.

Zwervend over de heidevelden van het leven mogen we herder zijn voor ons zelf en onze naasten, een goede liefdevolle herder zijn – in samenwerking met die Herder met een Hoofdletter - luisterend naar Zijn levens opbouwende stem, die ons brengt naar *grazige weiden en vredig water om de ziel te verkwikken* en dat hebben we allemaal nodig, iedere dag.

Bidden we voor herders in Gods koninkrijk. Bekwame herders oud en jong die luisteren naar- en gevoed worden door Gods stem, die met hart en ziel dienstbaar willen- en kunnen zijn om Zijn kudde in liefde te leiden. Amen

Betzie Brakels Werkgroep Woord- en Communiediensten